



CLUB IN DE KIJKER

Mechlinia Marina Club

een nieuwe yachtclub in Mechelen

WAT VOORAF GING

Wegens perikelen tussen het stadsbestuur van Mechelen en een toenmalige club enerzijds en tussen de leden van die club onderling anderzijds, werd er door het stadsbestuur besloten om de uitbating van de steigers terug in handen te geven van Waterwegen & Zeekanaal (WenZ).

Deze laatste stelden dat alle lopende vergunningen niet meer verlengd zouden worden. Ook werd er door WenZ opgelegd dat een club geen 2 steigers mocht uitbaten. Dit was een probleem, want wij, 7 booteigenaars, gelegen aan de rechteroever van de Binnendijle ter hoogte van de Tichelrij behoorden bij de Mechelse Yacht Club (M.Y.C.). Deze mochten wel bieden op de 2 delen maar zouden maar 1 steiger in concessie krijgen, indien ze de hoogste bieder zouden zijn.

De eigenaars, gelegen aan voornoemde steiger hebben dan besloten om zich te verenigen en ook mee te dingen naar de concessie. Voor eenieder was het een grote stap in het onbekende. Niemand had ervaring met het oprichten van een vzw en de daarbij horende administratieve taken. Gelukkig waren er enkele enthousiastelingen die er wel wat tijd wilden aan opofferen. Daar we maar met zevenen waren, was het ook niet moeilijk om iedereen in dezelfde richting te laten denken.

Na vele (in)formele gesprekken met o.m. andere yachtclubs en verschillende betrokken personen hebben we een berekend bod gestuurd naar WenZ. Na enkele weken nagelbijten kwam het verlossend bericht dat we de concessie hadden binnengehaald. Meer nog, we hebben deze binnengehaald met een merkkelijk lager bod dan de andere geïnteresseerden hadden geboden op de 2 andere steigers.

Vanaf dan begon maar eerst de administratieve rompslomp: club oprichten, naam zoeken, vzw aanmaken, booteigenaars contacteren voor een Algemene Stichtingsvergadering. Op deze vergadering werd de Raad Van Bestuur verkozen.

Deze werd als volgt samengesteld:



< Frank De Paep
Voorzitter



< Emmy Wolfs
Secretaris



< Eddy Provinciael
Penningmeester

Vanaf dan...handelen! Gelukkig waren we alle 7 bereid om, waar kon, ons steentje bij te dragen. Elektriciteits- en watermeter moesten overgenomen worden, inventaris van roerende en onroerende goederen moest opgesteld worden voor overdracht van M.Y.C. naar MeMaC en de leden moesten aangeschreven worden over de stand van zaken en hoe de nieuwe yachtclub haar beleid zou voeren in de toekomst.

Vanaf 1 januari 2013 is MeMaC dus officieel gestart als yachtclub in Mechelen.



WAT HEFT MEMAC TE BIEDEN?

Een zonnige haven

We zijn nu een klein half jaar operationeel en het loopt goed. Kleine onvoorziene gevalletjes te buiten gelaten. Maar daar kan je alleen maar uit leren. We zijn nu half mei en de bezoekers beginnen onze steiger te kennen. Wat wil je als bezoeker nog meer? 's Morgens ontwaken met de zon op het achterdek. Deze draait over je bakboordzijde zo naar je boeg, zodat je 's avonds op het voordek nog rustig kan genieten van haar rode gloed tot haar allerlaatste straal. Een ongekend vakantieplezier!

Centraal gelegen in een toffe en toch zeer rustige buurt

Daar we gelegen zijn op wandelafstand van het centrum, komen zowel de shoppers als de cultuurtoeristen aan hun trekken. Iedere bezoeker krijgt een informatiebrochure van de toeristische dienst van de stad overhandigd, waarin hij/zij kan kiezen uit een waaier van mogelijkheden. Voor ieder wat wils.

Een begeleide wandeling is zeker aan te raden. Of neem het toeristisch bootje dat op een paar honderd meter van onze steiger vertrekt. Je komt iets te weten over de invloed van onze rivier op het ontstaan van Mechelen en je kan je eigen boot van nabij eens inspecteren of bewonderen van op het water.

MeMaC, ook gelegen vlakbij de Grote Markt, met haar vele bistro's, tavernes en restaurantjes, van waar je, van op hun terras, reeds een prachtig zicht hebt op de vele historische gebouwen die Mechelen rijk is. Op zaterdag is er de wekelijkse marktdag, van 7h30 tot 13h00.

Genieten

Verblijf je liever op je boot? Geen probleem, de burens van onze club zijn "boot-minded" en steeds in voor een babbel. Ze vinden het mooi en tof dat er regelmatig andere boten voor hun deur komen liggen. Niemand van de club aanwezig? Geen probleem, spreek maar een buurtbewoner aan, hij zal u met alle plezier verder helpen.

En dan de booteigenaars zelf... Een toffe gezellige bende onder elkaar. Zoals alle bootsmensen altijd klaar om een handje te helpen waar kan en moet en om een oogje in het zeil te houden waar nodig. Maar ook plezier onderling is nooit veraf. Je zal altijd wel enkele leden zien samen-troepen om gezellig te praten of iets te drinken.

NUTTIGE INFO

MeMaC is gelegen aan de Tichelrij in Mechelen. Per boot bereik je ons via de Rupel of de Leuvense vaart. Je vaart de Dijle op en na versassing in de Benedensluis hou je stuurboordwal aan. Je vaart de brug van de ring onderdoor de Binnendijle op. Na een 400 meter zie je de Kraanbrug. Daar kan je niet verder en moet je je boot keren. Neem daarna ligplaats aan je stuurboordzijde.

Note: Voor zij die Mechelen reeds vroeger per boot bezochten, Waterwegen en Zeekanaal heeft onze centen toch ook nuttig besteed. Sedert vorige zomer werd in de benedensluis een drijvende aanlegsteiger geïnstalleerd! Zo moeilijk het voorheen was om in de sluis aan te leggen, zo gemakkelijk is het nu.

Hopelijk kunnen we jullie deze zomer eens verwelkomen. Maar opgelet, er is maar plaats voor een max. van 3 boten of 4 kleintjes. Wil je zekerheid, of wil je je plaatsje(s) reeds reserveren, neem eerst contact op. Als VPF-lid lig je de tweede nacht gratis, net als bij vele andere VPF-clubs. Meer info en prijzen vind je op onze website.

HOE TE CONTACTEREN

→ Havenmeester

T 0496 91 15 30 of havenmeester@memac.be

→ Voorzitter

T 0496 99 99 52 of info@memac.be

Breng ook eens bezoekje aan onze website: www.memac.be en op



Tot dan,
De Voorzitter